

Stichting De Tuinen van MergenMetz

Jaarverslag 2022 & plannen 2023

Lieve vrienden,

Het afgelopen jaar, of langer, of korter, waren jullie Vriend van onze Stichting De Tuinen van MergenMetz. Waarvoor heel veel dank. Omdat we jullie vriendschap zeer op prijs stellen ontvangen jullie dit speciale verslag, met daarin een aantal dienstmededelingen (waaronder de verantwoording van de bestedingen van de Stichting) maar ook een aantal redenen om onze Vriend te blijven.

Ons hogere doel is zoveel mogelijk mensen ervan bewust te maken wat planten betekenen: in de eerste plaats als voedsel, maar ze zijn ook heilzaam, kunnen als verfstof worden gebruikt en meer. Via onze website verschaffen we allerlei informatie, van plantbeschrijvingen tot en met recepten. Gratis en voor iedereen toegankelijk. Geen drempels, geen adverteerders.

Continuering vriendschap



Nectaroscordum siculom (Bulgaarse ui)

Ergens rond juli starten de volgende automatische afschrijvingen. Als je wilt ontvrienden (ook al was je later, bijvoorbeeld november 2022, vriend geworden), [klik dan hier](#) en kies (meer naar onder) 'ontvrienden'. Degenen onder jullie die niet voor automatische afschrijving hebben gekozen, ontvangen een factuur.

Maar als je onze vriend blijft, dan behoud je de voordelen. Zoals speciale Vriendenprijzen, aangegeven met een [V] voor sommige producten (onder andere al onze zaden) en evenementen. En sowieso gratis toegang tot ons Sint Jan-evenement op 25 juni 2023, **met een gratis kop koffie of thee**. Neem daarvoor wel, als

bewijs van vriendschap, een print van de e-mail met deze speciale Vrienden-nieuwsbrief mee (de nieuwsbrief zelf hoeft niet).

Nieuwe boekaanbieding voor Vrienden

Toen je onze Vriend werd kreeg je het boek 'De Eetbare Siertuin' gratis. Als je de vriendschap verlengt, kan je dit jaar 'Droogteplanten' met fikse korting aanschaffen (**€ 13,95 in plaats van € 27,90**). Het is een boek uit dezelfde serie dat wij ook weer vertaalden en bewerkten. Maar je kunt ook kiezen voor het boek 'Mijn 1000 soorten tuin' (ook **van € 24,90 voor € 12,45**). We sturen je het boek van jouw keuze graag toe. Of kom het halen, dan zien we elkaar 😊

2 Juli – 10 Jaar Eetbare Siertuin - Rondleiding en presentatie, gratis voor vrienden. [Klik hier](#).

De eerste keer deden we het 28 mei. Met iets minder deelnemers dan we hadden verwacht, maar het was Eerste Pinksterdag. En het was wel erg leuk.. 2 Juli 2023 doen we het nog een keer dunnetjes over: een lezing plus rondleiding in onze tuin. Met een feestelijk tintje, want de Eetbare Siertuin bestaat dit jaar 10 jaar.

2022 in de tuin

Hier bij De Tuinen van MergenMetz is altijd wat te doen. Het is nooit af. Dat vinden wij niet erg, want wij vinden het leuk. Maar het kost wel geld. En daarom zijn we blij met jullie steun.



Allium roseum (roze knoflook)

Een greep uit de tuin-zaken die we gedaan hebben de afgelopen tijd. Want tja, niets tuins is onze tuin vreemd: ook hier gaan planten dood of verdwijnen simpelweg. Er vallen gaten die we willen opvullen. Gedeeltelijk doen we dat met eigen opgekweekt plantgoed. Maar voor vermeerdering van grotere bomen

en struiken hebben wij niet voldoende plek – en, laten we wel zijn, het is ook niet onze expertise. Ieder zijn vak. Dat soort grotere planten kopen wij dus ook soms in.

Een voorbeeld is onze prachtige roodbladige *Cercis canadensis*, middenvoor aan de weg, die helaas haar tiende jaar niet haalde en het loodje legde. Nu houdt deze Judasboom ook eigenlijk van een wat meer vochtige standplaats. Maar goed, toch jammer: we aarzelden om hem met wortel en al te rooien en zaagden hem op geen goede meter boven de grond af. We plantten er afgelopen winter een mooie moerbeï (*Morus acidosa* 'Mulle') in de buurt. (Dit voorjaar loopt de *Cercis* aan de stam uit. Waarschijnlijk was de vele regen en nu vochtige grond de redding.)



Een ander voorbeeld is onze kersenboom, die zodanig hoog en groot geworden was dat we de kersen niet meer konden plukken. Het was vogelvoer. Hij nam ook wel erg veel licht weg. Dus met pijn in het hart hebben we deze omgehaald en helemaal gerooid. En met vreugde een nieuw boompje geplant: een mirabel (*Prunus syriaca*) van het ras 'De Nancy'. De roos 'Flammentanz' die in de kersenboom klom is verplaatst naar een nieuwe plek tegen het terrashuis, waar hij een kale muur en de nieuwe kippenren mag gaan beklimmen. Op de kale plek onder de oude kersenboom zaaiden we nieuw gras in, van een mooi biologisch graszaadmengsel dat geschikt is voor drogere plekken. Ook een appelboom, die er al jaren ongelukkig uitzag, heeft het veld geruimd. Daar kwam een andere *Prunus* voor in de plaats: een prachtige klassieke pruim 'Dubbele boerenwitte'. De niet-eetbare en enigermate vochtminnende hortensia's (aan de achterzijde van het huis) waren vijftienvintig jaar geleden geplant en kwijnen door de warme zomers en droogte. We hebben ze vervangen door diverse fuchsia's met eetbare bessen en Japanse theehortensia's. We plantten extra bolgewassen, vooral allerlei verschillende *Allium* en *Tulipa* soorten, maar ook *Dahlia*'s, *Camassia*'s en *Erythronium*s (die zijn namelijk allemaal eetbaar).

Zo blijft de Eetbare Siertuin een levendig en telkens weer veranderend geheel.

Wij kopen planten bij een select aantal groene kwekers: Esveld, Zandse Notengard, Lowgardens en 't Olde Ras en bollen bij De Warande.

Plannen



Audiotour

We hebben borden in de tuin staan waar de plantnamen op staan. Min of meer op locatie. Maar een naam alleen zegt niet zo veel, het zijn juist de verhalen bij de planten die het leuk maken. Bij een rondleiding kunnen veel meer vertellen en uitleggen. Maar we kunnen niet elke zaterdag dat de tuin open is, iedere bezoeker rondleiden. Hoewel we het erg leuk vinden om van alles te vertellen. Bovendien laten bepaalde planten zich begin april nog amper zien en zijn andere kort na de zomer aan het einde van hun groei- en bloeiseizoen. We gaan dus op de audiotour. Op de betreffende locatie in de tuin hoor je op je smartphone Maartje vertellen wat er staat. Probeer het eens uit, het is een leuke alternatieve manier om de tuin te beleven.

Begeleiding jongeren

Van VSO De Brouwerij in Oosterbeek komen een dag per week zes weken lang zes jongeren met een stoornis in het autistisch spectrum, meewerken in de tuinen. Ze zijn 16 à 17 jaar oud. Het is voor hen oriëntatie op de arbeidsmarkt en maken op deze wijze kennis met werken in de tuin en alles wat daarbij komt kijken. De stichting krijgt hiervoor geen vergoeding. Wij vinden het goed om te doen en zij helpen ons.

ANBI

De aanvraag voor de ANBI status is nog niet geregeld. Dat ligt aan ons <schaamrood op onze kaken>. Het vergt tijd en aandacht en met enige regelmaat zakt het naar onderop de stapel. Een tuin wordt gedirigeerd door de seizoenen. Je kan niet zeggen: zaaien in maart doe ik wel over een paar maanden. Van die dingen.

Financieel overzicht

Op de website hebben we nu een pagina gemaakt met statuten en (financiële) jaarverslagen. Dus ook dit verslag. Hier vind je de balans en verlies & winst-rekening per 31 december 2022.

De Stichting, gestart in 2021, draagt geen BTW af en vraagt het ook niet terug.

De bestedingen zijn vrijwilligersvergoedingen en aanschaffen voor de Eetbare Siertuin – dat is overwegend bijzonder plantgoed. En natuurlijk de boeken die we aan de nieuwe vrienden sturen. De baten van de Stichting bestaan uit vergoedingen voor spreekbeurten die we af en toe houden en vergoedingen voor de rondleidingen door onze tuinen. En dan natuurlijk jullie vriendendonaties en een bijdrage uit de B.V.

De B.V. is er voor de “meer zakelijkere” aspecten, zoals het in de lucht houden van de website, consultancy, verhuur van vergaderruimte, (kook)workshops, catering, grotere aanschaffen waarop wordt afgeschreven, maar ook het opkweken en verkoop van plantgoed, enzovoorts. Zaken die niet allemaal direct bij het doel van de Stichting horen en waarbij BTW-verrekening wel prettig is. De B.V. doet jaarlijks een donatie aan de Stichting.